



Akergemeente Amsterdam

Onze visie

“Jezus ontvangen en uitdelen”

Oktober 2013

De Akergemeente is een thuis voor christenen in de Aker, voor bewoners die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof of nog zoekende zijn. Van een kleine initiatiefgroep in 2000 zijn we gegroeid tot een warme gastvrije geloofsgemeenschap van rond de honderd betrokkenen in 2013. Biddend en verwachtingsvol zien wij uit hoe we verder groeien in geloof, liefde en in aantal. In dit korte visiedocument beschrijven we onze kernwaarden.

Jezus ontvangen en uitdelen

Deze slagzin bevat alles waar het in onze gemeente om gaat. Bij het ‘Jezus ontvangen’, denken we aan het ontvangen van Zijn liefde, vergeving, genade en kracht. Door Jezus is, God de Vader van Jezus, ook Vader van ons geworden. Jezus is niet alleen gestorven en opgestaan voor ons, maar werkt ook in ons met Zijn Geest. ‘Jezus ontvangen’ heeft zoveel diepgang en invalshoeken dat we individueel en samen willen groeien om dit te ontdekken en eigen te maken.

Wat we ontvangen van en over Jezus willen we graag uitdelen. We delen liefde en zorg aan elkaar uit in de kringen en samenkomsten. We willen Jezus ook uitdelen aan iedereen die op zoek is naar God en zingeving. We geloven dat een leven gericht op de Here Jezus het mooiste is wat we kunnen ontvangen en doorgeven. We staan open voor ieder die zorg en aandacht nodig heeft in onze directe omgeving.

De uitgangspunten van de Akergemeente

We zijn een Bijbelgetrouwe en biddende gemeente. Christenen met uiteenlopende achtergronden bieden we een thuis, zoekers helpen we graag op weg. We noemen ons ‘Akergemeente’ omdat vanaf het ontstaan van de wijk de Aker (stadsdeel Nieuw -West Amsterdam), het ons verlangen is dat er in deze wijk een christengemeente is. Onze kernwaarden zijn:



Missionaire bewogenheid

De bewogenheid van Jezus voor een gebroken wereld drijft ons om Zijn liefde te delen met anderen. We geloven dat het goede nieuws van redding door geloof in Christus Jezus goed nieuws is voor ieder mens. We leggen ons erop toe dit goede nieuws als gemeente en als gelovigen uit te dragen aan een ieder die op onze weg komt. We forceren niet, zetten niemand onder druk, want geloof is een cadeau dat Gods Geest in mensen werkt en niet wij. We zijn gastvrij. Het doorgeven van de liefde van Jezus krijgt vorm in woord en daad, in ons dagelijks leven en aanvullend ook in georganiseerde activiteiten.

Verwachtingsvol gebed

We willen ons toeleggen op intensief gebed, zowel individueel als samen. In het gebed brengen we God dank en eer. Door gebed drukken we verwachtingsvol uit dat we uitzien naar wat de Here Jezus in ons en in de wijk en door ons zal doen. Gebed toont dat we groei in liefde en gemeentegroei niet van onszelf verwachten maar van onze machtige God. We stimuleren iedere betrokkene deel te nemen in een gebedskring en stimuleren en participeren in diverse gebedsinitiatieven.

Zorgzaam voor allen

Onderlinge zorg en liefde is onze kracht. Waar liefde is voor elkaar is het veilig. We geloven dat onderlinge liefde nieuwe mensen naar Christus gemeente trekt. God is liefde. Zijn Zoon Jezus maakte liefde concreet zichtbaar door vol bewogenheid anderen te dienen en te helpen. We willen zijn liefde weerspiegelen en concreet maken onder elkaar en in de wijk.

Waardering van verscheidenheid

We geloven dat waardering van verscheidenheid van mensen, culturen en kerkelijke achtergronden recht doet aan de veelkleurigheid van God onze schepper. Graag werken we samen met andere kerken om elkaar sterker te maken. Het is ons verlangen om een christengemeente te zijn voor heel de Akerwijk. We leggen ons toe op onderling respect, waarbij we aanspreekbaar zijn op de Bijbel. Vanuit onze ontstaansgeschiedenis hebben we een partnerschaprelatie met de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt).

Bijbelgetrouw

We geloven dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is. Daarin heeft God zich aan ons bekendgemaakt en ontdekken we wie Hij is en hoe wij met Hem mogen omgaan. We ontdekken dat de kern boodschap is dat wij mensen zonder Christus geen leven hebben in onszelf. Hij is de weg, de waarheid en het leven en de enige naam waardoor wij gered kunnen worden uit de dood en de zonde. Door het geloof worden we geliefde kinderen van God. Deze kernboodschap is ons houvast.

Uitwerking van de uitgangspunten in de praktijk

De uitwerking in de praktijk is een momentopname. Gemeente van Jezus zijn is een dynamisch gebeuren. Elke keer opnieuw bezinnen we ons of de praktische uitwerking die gekozen is nog past bij de uitgangspunten.

Kringen

Van iedere lid van de Akergemeente wordt verwacht dat hij of zij deel is van een kring. In de kringen ontmoeten we elkaar tweewekelijks. We bidden en zorgen voor elkaar. We aanbidden God en leren van zijn Woord. De kringen zijn veilige plaatsen waar we groeien in het Jezus ontvangen en uitdelen. De kringen staan open voor nieuwe mensen.

Gebedsgroepen

In de week dat er geen kring is functioneren de gebedsgroepen. We stimuleren iedereen deel uit te maken van een gebedsgroep. Op de gebedsgroepen is veel ruimte voor gebed voor elkaar, de gemeente en de wereld. Het bidden wordt omringd door aanbidding en dankgebeden.

Samenkomsten

In de zondagse samenkomsten vieren we de goedheid, grootheid en genade van Christus. We doen dit door God te eren en te aanbidden in de liederen en samen de Bijbel te openen. We verlangen om nieuwe mensen uit te nodigen en te ontmoeten in de samenkomsten. We leggen ons er op toe dat kinderen in verschillende leeftijdsgroepen Jezus en Gods Woord leren kennen. Op frisse eigentijdse manier leren ze wat liefhebben is en leren bijvoorbeeld te bidden voor zichzelf en anderen.

Missionaire activiteiten

Het belangrijkste missionaire middel is het geloofsleven van de leden van de Akergemeente. Ieder lid verlangt er naar om in zijn eigen omgeving zo christen te zijn dat het anderen aan het denken zet en openingen kan geven voor ontmoeting en (geloofs)gesprekken. Aanvullend daarop organiseren we activiteiten om het evangelie van Jezus bekend te maken. Per jaar wordt een activiteitenprogramma opgesteld. We streven ernaar de alpha cursus jaarlijks aan te bieden.

We willen groeien in het gebruik maken van creatieve middelen om het evangelie door te geven. Het evangelie zoals Jezus dit verspreidde kenmerkte zich door lief te hebben, te zijn waar de mensen zijn in nood, te investeren in mensen die ziek zijn en heling nodig hebben. De Akergemeente wil onder de leiding van Gods Geest in de voetsporen van Jezus gaan en het evangelie handen, voeten en woorden geven.

Gemeente van Jezus

De Akergemeente is niet het project van mensen, maar we geloven dat Jezus zelf ons leidt, motiveert en bij elkaar brengt. Het gaat om Hem, onze Redder. We willen samen groeien naar Hem toe en naar elkaar toe. We bidden om groei in aantal en zien uit naar wat de Here Jezus in de Aker tot stand wil brengen.

Kom gerust kijken, luisteren en meedoen. We kunnen niet zonder elkaar en zonder Christus onze Here. Samen willen we Hem liefhebben en ook elkaar. Een breder uitgewerkt document is op te vragen via de website www.akergemeente.nl.